



[kari:ma]

En karismatisk bevægelse

med rigeligt af korn og vin



apostolsk kirke
danmark

Missional og karismatisk

Apostolsk kirke planter og opbygger lokale menigheder, som er apostolske/missionale af natur, og som hjælper mennesker til at finde ind i Guds plan for deres liv. Vi ønsker, i fællesskab med andre, at fuldføre missionsbefalingen ved, overalt at plante og opbygge levende voksende menigheder.

Karismatisk bevægelse

At de karismatiske strømninger har vundet indpas over hele kloden og tilmed i de etablerede kirkesamfund, skyldes bevægelsens tilpasningsduelighed. I de karismatiske bevægelser understreger man med Paulus, at ånden blæser, hvorhen den vil, og derfor kan den tage bolig både i hattemager Jensen og en teologisk professor. Det er dermed en meget demokratisk bevægelse, som er enormt tilpasningsduelig. Den passer derfor godt til den moderne verden.

(Citat Viggo Mortensen, Professor i teologi, Århus Universitet)

Karismatisk bevægelse

Samtidig har man inden for bevægelsen en forståelse for, at kristendommen skal være godt for noget. Så hvis folk er fattige, skal de have penge. Hvis folk er syge, skal de helbredes. Det er det, man går til Gud med. Og det er der naturligvis en meget stor appel i, når man bliver stillet i udsigt, at man bliver hjulpet ud af nogle af de besværligheder, man står i. Problemet er til gengæld, hvis det så ikke sker. Hvis man for eksempel ikke bliver rig, men bliver fastholdt i fattigdom, fordi man nu også skal til at betale til kirken. Men de karismatiske kristne er i dag den hurtigst voksende religiøse gruppe i verden, så der må jo være tilstrækkeligt med tilfælde af, at det faktisk virker.

(Citat Viggo Mortensen, Professor i teologi, Århus Universitet)

Hvilken vidunderlig fremtid.
De unge mænd og piger vil være sunde og stærke,
for der skal være rigeligt med korn og vin.

(Zakarias bog, 9:17)


Guds ånd

Guds ord

**Gideon var netop i færd med at tærse hvede i
bunden af en vinperse
(Dommerbogen, 6:11)**

Guds ånd:
Erfaring
Mystisk
Oplevelse

Guds ord:
Viden
Forståelse
Rationale



Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig, han har sendt mig, for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem op som er blevet trampet ned.

(Lukas 4:18)

Bed Herren om regn om foråret, for så vil regnen give vækst til markens planter. Det er jo Herren, der skaber tordenskyerne og sender regn.

(Zakarias bog, 10:1)

